

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Beste vrienden van Boel en Nölle, dit is het

Jaarverslag van 2024

Hier is het dan, ons derde jaarverslag.

En het is weer een welgevuld jaar geworden.

Heel wat keren werden de Reuzen van stal gehaald, want er was veel te doen.

En met de leden van het Aarles Reuzengilde is het dan telkens weer feest.

Opperganzetrekker



Ganzegat heeft dit jaar niet alleen een prins uit het Reuzengilde gekozen, maar ook de nieuwe opperganzetrekker – een belangrijke en eervolle taak – wordt dit jaar door het Aarles Reuzengilde geleverd. Die eer viel te beurt aan onze eigen reuzenmoeder Ria Nooijen. Het is voor een buitenstaander misschien moeilijk uit te leggen wat een opperganzetrekker doet, maar het Ganzegats carnaval kan absoluut niet van start gaan voordat de Kurk uit het Ganzegat getrokken is.

Nou, laat dat maar aan Ria over. Geflankeerd door Boel en Nölle en het reuzengilde hield Ria een bezielde toespraak, Prins Thijs d'n Urste aan haar zijde. En reken maar dat die Kurk eruit kwam. De reuzen deden een rondedansje, de Goetz Hool Band speelde de sterren van de hemel en het carnaval van 2024 barste ter plekke los rond Ria - de reuzenmoeder - Nooijen.

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Koningsdag

Op deze vorstelijke Koningsdag 27 april was ons dorp vervuld met de magie van historie en harmonie, dankzij de aanwezigheid van de iconische reuzen Boel en Nölle! Oud huisarts Tersmette opende de tentoonstelling ter ere van 150 jaar Harmonie de Goede Hoop, waar Boel en Nölle als gasten straalden te midden van de jubilerende harmonie.



Het ander hoogtepunt van die dag was op het feestelijke oranje spektakel op de Kiosk. Daar brachten Ria en Diny, in een ontroerende vertolking, het Reuzenlied ten gehore, waarbij de hele menigte meedeinde op de betoverende melodieën. En alsof dat nog niet genoeg was, verrasten Boel en Nölle iedereen door op de muziek mee te dansen, hun enorme gestalten elegant bewegend op de klanken van de muziek.

Het was een Koningsdag om nooit te vergeten, waarin de aanwezigheid van deze geliefde reuzen de festiviteiten een extra vleugje magie en plezier gaf. Lang leve Boel en Nölle, lang leve Koningsdag!

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Maastrichtse Reuzenoptocht



Aarles Reuzenduo naast de Gastheer in Maastricht: Stadsreus Gigantius.

Boel en Nölle waren zondag 2 juni naar de Internationale reuzenoptocht van Maastricht. Met een flinke delegatie uit Aarle-Rixtel trokken ze door de fraaie straten van de stad. En daar waren ze in goed gezelschap. Er liepen een paarduzend mensen mee in een optocht die deels historisch was, waaronder tientallen reuzen. Peetouders van Boel en Nölle uit Oosterwijk en Goirle-Riel waren erbij, onze vrienden uit Boxtel en Bergen op Zoom. Vrijwel alle actieve Nederlandse reuzen waren present en nog een groot aantal Vlaamse en een aantal Duitse reuzen.

Onze Aarlese reuzen liepen haast naast hun nieuwe schoenen van trots dat ze erbij mochten zijn. Met ons reuzengilde dansten ze door de straten. Natuurlijk galmden de liederen van Boel en Nölle langs de gevels, net als het Aarles Reuzenlied. Het publiek – en ze waren met velen – reageerde met veel enthousiasme en we kregen veel applaus en warme reacties. Het publiek stond rijen dik langs de straten. Er stonden bijna honderduizend mensen langs de weg. Na een grote ronde door de straten eindigde de stoet in een groot feest op de Maastrichtse markt. Hier mochten Boel en Nölle nog even op de foto met Gigantius. Naast deze reus van vijf en een halve meter leken onze reuzen maar klein. Maar Aarle-Rixtel was erbij!

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!



Voorjaarskermis in Aarle-Rixtel

Op zaterdag 8 juni stonden Boel en Nölle weer klaar op de Aarlese voorjaarskermis. Zij hadden natuurlijk de grootste lol met de attracties, hoewel ze in de Jimmy-tent geweigerd werden. Te groot, vond de uitbater. Zij mochten er niet in, zelfs niet voor een dubbel tarief. Onze locoburgemeester die er voor de prijsuitreiking was wilde graag met Boel en Nölle op de foto. Boel en Nölle bewaakten de prijzentafel voor de kinderen die meegedaan hadden met de tekenwedstrijd. Al bleef er wel een snoepzak aan Nölle zijn boks hangen tussen de konijnen en een grote witte muis.

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Optocht in Aarle met de Blauwe Schut

Het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Aarle-Rixtel bestaat 700 jaar. Dat werd gevierd met een mooi gildefeest op het feestterrein bij het Hagelkruis. Boel en Nölle waren buitengewoon vereerd met een uitnodiging voor deelname aan de Gilde Stoet door het dorp. Natuurlijk wilde Boel ook een vaandel en Nölle stond erop dat ze een mooie Gildehoed met veren zouden krijgen. En zeker ook wat zilveren schilden op de borst. Het kostte enige overredingskracht om ze te overtuigen, dat die zilveren schildjes verdiend moesten worden in echte wedstrijden. Uiteindelijk waren de twee Aarles reuzen dus toch in hun reguliere outfit present.

De vele aanwezige Gildebroeders keken met grote verbazing naar de reusachtige Gildebroeders die het Reuzengilde opstelde voor de grote optocht door het dorp. Was dit al eerder vertoond? Bijgestaan werden ze door een aantal leden van het Aarles Reuzengilde en door wat gasten om Boel en Nölle in het gareel te houden tijdens de optocht. Naar het voorbeeld van de 28 aanwezige schuttersgilden die van heinde en verre gekomen waren, probeerden ze netjes in de maat te lopen, maar met de muziek van Boel en Nölle verandert ritme nogal eens. Probeer op het ritme van "Ut schönste durp van al, dé is ons Aarle" maar eens een ferme mars te lopen. Niet te doen.



Het Aarles Reuzengilde vond het geweldig om erbij te zijn op dit schitterend dorpsfeest. Zij feliciteren het Onze Lieve Vrouwe Gilde van ganser harte met hun 700-jarige jubileum. En Reuzenbedankt, dat de Reuzen daarbij mochten zijn.

Als het Reuzengilde over een paar jaar een eigen optocht organiseert, hopen ze dat de Blauwe en de Rooi Schut ook zullen deelnemen.

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Reuzen op de Tilburgse kermis



In Juli togen wij naar Tilburg om de kermis te openen. Ze hebben hun beste beentje voorgezet. Onder luide toejuichingen van het Tilburgse kermispubliek zwierven onze Aarles reuzen langs de attracties. En dat deden ze in goed gezelschap: Want Ook Gullemeoi uit Gilze trok de aandacht met haar lange blonde haar en haar grote zomerhoed. Het feit dat zij ruim vijf meter lang is hielp ook wel om niet over het hoofd gezien te worden. Vrolijk liet ze zich van haar beste kant zien, dansend tussen het publiek door.

Ook de peter en meter van onze Boel deden mee in Tilburg. Johanna Abcovia uit Goirle straalde om er weer bij te mogen zijn. Reus Toon mee 't Vèèreke uit Riel was bij de grote reuzenoptocht in Maastricht door zijn rug gegaan en onder welgemeende steunbetuigingen tegen de Maastrichtse stadsmuur geparkeerd. Zijn aluminium gestel was bezweken onder het gewicht van de vrome heilige. Het Vèèreke heeft hier niet onder geleden en bleef trouw bij zijn baasje wachten tot die gered werd. Dus de dierenambulance hoefde niet uit te rukken. Gelukkig is Toon weer geheel hersteld, dus hij heeft op de Tilburgse kermis weer mee gefeest. Boel en Nölle waren dus de kleinste van het grote vijftal, maar zij hielden stand voor plezier, saamhorigheid, zang en dans. Ook al moesten zij het zanggedeelte dit keer overlaten aan die andere volkszanger John West die de boel aardig in beweging wist te brengen in de Jupiler Bierhal. Na de bezielende woorden van de Tilburgse kermiswethouder Maarten van Asten ging het feest van start. Bovendien was het vrij drinken, wat een enorme meevaller was. Dat kwam de feestvreugde zeker ten goede. En Boel en Nölle maar zingen: "... we hebben er nog gin inne gehad."

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Grote Clubactie



Met trots kunnen we melden dat het Reuzengilde dankzij de steun van de Raboclubactie een prachtig bedrag van **€357,67** heeft mogen ontvangen. Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan de **Internationale Reuzenoptocht van 2029** in Aarle-Rixtel.

Wij willen iedereen die gestemd heeft ontzettend bedanken voor hun steun. Dankzij jullie bijdragen kunnen we verder gaan om onze plannen te realiseren en onze reuzen in volle glorie te laten schitteren.

Samen maken we er een geweldig evenement van!

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!



Prins Stephan d'n Uurste van Ganzegat is een Reuzenfan van het eerste uur.

Alweer inne van ons!

“Alweer inne van ons,” was de eerste reactie van Boel, toen de Nieuwe Prins van Ganzegat bekend werd gemaakt. Reus Nölle slaat zijn grote hand op de schouder van zijn collega: “Het is of den duvel ermee speelt, alweer eentje van het Reuzengilde. Maar ik had het vorig jaar al voorspeld: dat wordt een mooie traditie.”

Het spreekt zich al rond in het dorp: “Als je bij het Aarles Reuzengilde bent, maak je meer kans om prins carnaval te worden in Ganzegat.” “En zo is het,” beaamt Reus Boel, “Kijk maar naar al die andere prinsen met een directe link met de reuzen: Thijs d'n Uurste, Paul d'n Uurste, Johannes van Ganzegat en Lodewijk d'n Twidde, Jan en Cellus en niet te vergeten, Jan-Willem d'n Uurste, maar die is natuurlijk zelf al een reus van een kerel. Voor hem moest een extra grote reuzenkiel besteld worden.”

“Zeker,” lacht Nölle, “Die zonne reuzenkiel is haast zo groot als de minne.”

“En wat ik enorm kan waarderen,” Boel natuurlijk, “Is dat hij het hele repertoire van Boel en Nölle uit zijn hoofd kent en het vlot kan meezingen. Schalt er een lied door het café, dan hoor je Stephans stem boven alles uit.”

Reus Nölle: “Een ding is zeker, als er iemand een Reuzenlol gaat beleven aan Carnaval, dan is het de nieuwe prins: Stephan d'n Uurste met zijn scepter.”

Prins Stephan en Prinses Femke: wij vinden het Reuze! Wat een goede keuze! Zo'n vrolijke, goedlachse 😊 Prins. Een fantastische Reuzentraditie voor Aarle.

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Reuzenmoeders

Reuzen Boel en Nölle aan het woord:
Wij zijn verdrietig. Half december overleed onze Reuzenmoeder Diny. Zij die onze prachtige kleding ontworpen heeft. Die zorgde dat wij telkens weer piekfijn voor de dag konden komen bij optochten en recepties, bij feestelijkheden en optredens.

En nu is ook onze Reuzenmoeder Ria ziek. En natuurlijk staat ons Reuzengilde rondom haar. We zetten alles op alles om onze kleine collega Jantje spoedig op te nemen. Want Jantje is klaar.

Wij Aarlese Reuzen kunnen alleen bestaan bij de gratie van de gildeleden die ons verzorgen en door de straten begeleiden.

Wij staan voor de verbinding tussen de mensen, de solidariteit in het dorp en het realiseren van een humorvolle gemeenschap. En dat gaat alleen met het reuzengilde om ons heen. Anders zou het met ons snel afgelopen zijn. Dus, Aarles Reuzengilde, blijf om ons reuzen heen staan en begeleid ons naar weer een hoop mooie avonturen in en buiten ons dorp. Zoals we samen al een hoop plezier beleefd hebben ... en dat doen we volgend jaar weer. En Diny, en Ria, Wij bedanken jullie uit het diepst van onze Reuzenharten, zonder jullie waren wij er nooit gekomen.



Diny Beniers

Diny, met jouw hulp ontstonden de Aarlese Reuzen en kregen ze beiden een prachtig pak aangemeten. Jouw aanstekelijk enthousiasme houden we vast. Het Aarles Reuzengilde is dankbaar voor al het moois dat je hebt gecreëerd. We zullen je enorm missen.

Wij wensen Henk en de familie Beniers veel sterkte.

*Boel en Nölle wensen ieder een goed Nieuwjaar,
Houdoe, Groeten uit Aarle, van Boel en Nölle*

En voor de toekomst genoeg plannen ...

In 2025 krijgen we het nog verekkles druk:

- zaterdag 18 januari 2025 Aarle-Rixtel:** doop en inschrijving van onze kleine reus Jantje*
- zaterdag 24 mei 2025 Goirle-Riel:** Feest voor de 10de verjaardag reuzen Johanna en Toon*
- zondag 14 juni 2025 Heerlen:** Historische stoet met reuzen*
- zondag 21 sept 2025 Oisterwijk:** Reuzenstoet*
- zondag 12 okt 2025 Boxtel:** Historische stoet met reuzen*
- sept? 2029 Aarle-Rixtel:** Reuzenstoet met gildes - Aarle 850 jaar*

*Wij zijn dus begonnen met de eerste plannen en met sparen voor onze eerste eigen **Aarlese Reuzenstoet** in **2029** als ons dorp 850 jaar bestaat. En wie weet hebben tegen die tijd ook de andere Laarbeekse kernen reuzen die dan meelopen.*